

## Blog: Kies jij voor de blauwe of voor de rode pil?

Zaterdagavond 3 november, rond 17.30 uur, loop ik van de parkeerplaats richting Landgoed de Horst. Vandaag heeft het AlumnEI-team, waar ik sinds een paar maanden geen deel meer van uitmaak, de jaarlijkse heidag gehad. Hierin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar, gebrainstormd over de nabije toekomst en een agenda met activiteiten voor het komende jaar 2019 in de verf gezet. Ik ben uitgenodigd om aan het eind van deze zaterdag aan te schuiven om tijdens een gezellig samenzijn en daaropvolgend etentje ook "officieel" mijn periode als lid van het AlumnEI-team (van eind 2009 tot medio 2018) op gepaste wijze af te sluiten.

Even later aanvaard ik in dank het door Heleen Hordijk (directeur Europees Instituut de Baak) uitgereikte certificaat en de daarbij behorende woorden en word ik vervolgens "benoemd" tot ere-lid van het AlumnEI-platform. Van Heleen en van het huidige AlumnEI-team (Alie, Arthur, Marianne, Martine, Monique en Ria) ontvang ik een interessant boek van George Kohlrieser, met als titel "Laat je niet gijzelen". George Kohlrieser is hoogleraar Leiderschap en Organisatiegedrag aan de IMD Business School in Zwitserland en is voormalig, zeer succesvol gijzelings-onderhandelaar. In dit boek laat hij zien, op basis van diepgaand wetenschappelijk onderzoek en aan de hand van indringende verhalen, hoe inzichten uit de praktijk van de gijzelingsonderhandelaar toepasbaar zijn voor leiders in organisaties. Dit boek is, mede gelet op de interim-klussen die die ik doe, echt een schot in de roos!



En alsof dat nog niet genoeg is, ontvang ik, namens het AlumnEI-team, uit handen van Monique ook nog eens een prachtige collage met een overzicht van diverse events, highlights, foto's en spreuken die iets van de afgelopen 8 jaar van het AlumnEI-team en van het AlumnEI-platform representeren.

Na een half uurtje lopen we, voor het vervolg van deze nu al gezellige avond, naar het iets verderop gelegen restaurant Brocante. Daar genieten we van de warme ambiance, het heerlijke eten en worden heel wat vragen en onderliggende thema's met elkaar verkend en verder uitgediept. Een bijzondere avond met een uniek gezelschap!

## Blog: Kies jij voor de blauwe of voor de rode pil?

En dan de afsluitende vraag van Alie: Of en zo ja, wat ik het AlumnEI-team nog zou willen meegeven.

Als antwoord, nodig ik de leden van het AlumnEI-team, verwijzend naar een scène uit de film Matrix (1999) uit om een bewuste keuze te maken "voor de blauwe pil of voor de rode pil". De keuze tussen de blauwe en de rode pil vormt een belangrijk gegeven in de film The Matrix. In The Matrix moet de hoofdpersoon, Neo, een keuze maken. Kiest hij de blauwe pil dan kiest hij ervoor om alles te laten zoals het is. Kiest hij echter voor de rode pil, dan gaat hij letterlijk 'all the way' en dus helemaal uit zijn comfort-zone zonder vooraf precies te weten wat hem te wachten staat ...



Niet veel later, op de terugweg van het restaurant naar landgoed de Horst, ontdek ik bij het begin van de oprit van het landgoed, een opgevouwen met bandensporen gemarkeerd papiertje op de grond. Zomaar papier of afval als zwerfvuil te laten liggen, dat gaat er bij mij niet in. Dus ik raap dat papiertje netjes op en stop het in mijn broekzak met de bedoeling om het morgen thuis in de papierbak te laten verdwijnen.

En ja hoor, de volgende dag komt dat gevouwen papiertje in de loop van de ochtend inderdaad weer tevoorschijn. Ik realiseer me: "O ja, dat heb ik gisterenavond terloops opgeraapt". Al onderweg naar de papierbak, neem ik toch de moeite om het even te openen. Op dat moment maakt zich iets van voorzichtige nieuwsgierigheid van mij meester. Zou er echt iets in geschreven staan en zo ja, wat dan? Een boodschappenlijstje voor de Appie in Driebergen, misschien wat verloren aantekeningen van een college dat eerder die dag bij de Baak of aan het Europees Instituut is gegeven, een lief bedoel kattenbelletje met een dikke knuf voor een geliefde of wellicht helemaal niets?



Maar nee hoor, niets van dat alles, want er staat letterlijk geschreven: "over leiderschap, verbinding, dialoog en werkelijke verandering. Hoe leiders ingrijpende transitie's kunnen vormgeven". In een split-second realiseer ik me dat die tekst mij toch wel erg bekend voorkomt ...

## Blog: Kies jij voor de blauwe of voor de rode pil?

... en dan besef ik dat die handgeschreven tekst letterlijk de subtitel is van het boek dat ik gisterenavond als afscheidsgeschenk van Heleen en het AlumnEI-team heb gekregen .... Alsof het toeval en/of de voorzienigheid (wie zal het zeggen) mij nogmaals en nadrukkelijk wil attenderen op het belang en de waarde van dit bijzondere boek en dat ik het toch vooral op korte termijn dien te gaan lezen.

En met een glimlach realiseer ik opeens dat ik natuurlijk ook mezelf die keuze uit de Matrix-film van die blauwe of rode pil kan voorhouden. En dat gezegd hebbend: Hoe zit het eigenlijk bij jou? Kies jij voor de blauwe of voor de rode pil? 😊

### **Pierre Linssen**

M: +31 6 5154 3264

E: [pierre.linssen@perspectum.nl](mailto:pierre.linssen@perspectum.nl)

I: [www.perspectum.nl/](http://www.perspectum.nl/)

S: Let's make the impossible  
possible as possible  
as soon as possible!

